

COMPLETE AUTOROUTE PÉRIGORD  
TIPS VAN LOCALS - 2 STADSWANDELINGEN

# Dordogne & Lot

COMPLETE  
RONDREIS

euoreizen be

Deze gratis reisgids bevat de eerste 2 hoofdstukken van onze reisgids van de Dordogne en Lot.

**Bespaar jezelf uren opzoekingswerk en mis geen enkele bezienswaardigheid.**

Koop nu voor een klein prijsje de volledige, digitale (pdf – 28 blz A4) reisgids van de Dordogne en Lot met meer dan 40 uitgewerkte bezienswaardigheden, en boordevol praktische informatie, bijzondere plekje en tips van locals.

➔ **Koop de volledige gids op [shop.themediabay.be](http://shop.themediabay.be)**



## Dordogne en Lot, een gevarieerd kleurenpallet

Deze reisgids laat je een uniek stukje Frankrijk zien en proeven. De regio Dordogne-Lot, beter bekend als de Périgord heeft als bekendste reisbestemmingen: Périgueux, Lascaux en Sarlat-la-Canéda. We gaan ook even net buiten die regio met Rocamadour en het unieke Saint-Cirq Lapopie. Uiteraard brengen we je langs minder bekende plekjes, laten we je genieten van de culinaire geneugten en unieke uitzichtspunten. De natuur weet je elk moment te verbazen. Maar ook de bijzondere steden zullen dit doen.

Onze stadswandeling in Sarlat is een waterval van verrassingen. In Périgueux nemen we je bij de hand voor een middeleeuwse wandeling door de stad. St-Cirq Lapopie en Rocamadour hangen letterlijk en figuurlijk vast aan de rotsen. We brengen je van de top naar beneden. Drie bijzondere grotten: Lascaux IV, Peche-Merle en Gouffre de Padirac, de ene bekend voor zijn préhistorische rotsschilderingen, de andere voor zijn gigantische mysterieuze put.

We hebben ook tips voor de kinderen. En omdat deze regio zo groot is hebben we ze ingedeeld in verschillende hoofdstukken.



### Inhoud van deze reisgids

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| ➤ Van Cahors tot Rocamadour | 3                       |
| ➤ Sarlat stadswandeling     | 7                       |
| ➤ De tuinen in de Périgord  | 11 (volledige reisgids) |
| ➤ Lascaux IV en Périgueux   | 13 (volledige reisgids) |
| ➤ Een mooie aanvulling      | 15 (volledige reisgids) |
| ➤ Périgueux stadswandeling  | 18 (volledige reisgids) |
| ➤ Reizen met kinderen       | 25 (volledige reisgids) |



## Saint-Cirq Lapopie

Er zijn drie parkings in Saint-Cirq-Lapopie. De eerste (P1) is gratis (in 2017) en is niet zo ver af van het stadje. Je wandelt dan binnen via de stadspoort. Spectaculairder is de duurste parking P3 (4 euro/dag in 2017) die je onmiddellijk in het hart van het stadje brengt. De bovenste parking (P4) is dezelfde prijs en op de wandelweg krijg je nog een extra panorama. Sowieso is er altijd veel klimwerk mee gemoeid. Is er een reiziger die moeite heeft met klimmen rij dan naar parking 3. Daar is er plaats om je voertuig even te stoppen voor in- en uitstappen. Parkeer dan je voertuig op parking 3 (zeer steil naar omhoog). Wandel dan eerst boven tot aan het kasteel en de kerk, weinig hoogteverschil, en wandel dan naar beneden tot aan de stadspoort. Degene die goed kan klimmen haalt de auto van parking 3 en komt dan aan de stadspoort de reizigers oppikken. Zo kan iedereen genieten van dit uitzonderlijk stadje!



St-Cirq-Lapopie is vooral een middeleeuws stadje dat prachtig gerestaureerd werd. Het is een volledig geklasseerd dorpje bovenop een falaise gebouwd met een uitzonderlijk uitzicht. Je vindt er nog kleine gezellige straatjes met oude huizen. Voor het mooiste vergezicht moet je wandelen tot aan de restanten van het kasteel. Er is ook een klein museum over de geschiedenis van het dorp (Maison du Patrimoine). Op het dorpsplein is de toeristische dienst gehuisvest. Daar kan je een gratis plannetje in het Nederlands ophalen met heel wat informatie over de individuele huizen. De meesten bieden nu onderdak aan een kunstenaar of kunstgalerij. Het Musée Rignault zal je zeker opvallen want daar zijn er in de zomer tijdelijke tentoonstellingen rond hedendaagse kunst. Meestal staan er een paar kunstwerken buiten. Er is maar één lange straat waar ter hoogte van het nieuwe kasteel tot aan het dorpsplein een parallel wandelpad loopt. Je kan dus niets missen als je tot gans beneden wandelt. Keer dan naar je parking boven terug via de rijbaan want dan krijg je mooie panorama's! Meer info over het stadje op [www.saint-cirqlapopie.com](http://www.saint-cirqlapopie.com)



### Gouffre de Padirac

Spectaculair is de grote diepe natuurlijke put aan de toegang tot de grotten. Maar dit is niet het enige natuurwonder dat je zal ontmoeten bij je bezoek. Eenmaal je beneden bent ga je de boot op voor een tochtje naar zeer grote zalen met reusachtige zuilen, de 'Dôme' is o.m. 94 meter hoog. In het toeristisch hoogseizoen kan het er wel zeer druk zijn en alles komt nogal commercieel over. Hou er rekening mee dat er nogal vrij veel 'neerslag' is in de grot en je best gesloten schoeisel aan trekt. Een bezoek duurt tussen de anderhalf en twee uur. Meer info op [www.gouffre-de-padirac.com](http://www.gouffre-de-padirac.com)

### Rocamadour

Alhoewel Rocamadour aanvankelijk alleen een belangrijke halte was op de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela groeide het geleidelijk zelf uit tot een belangrijk bedevaartsoord. Het dorp lijkt gebouwd op 3 verdiepingen: beneden het eigenlijke dorp, een eind hoger de kerk en kapellen en helemaal bovenaan het kasteel. Van op afstand lijkt het of het geheel tegen een verticale rotswand is aangebouwd; een fantastisch uitzicht! Het mooiste heiligdom is ongetwijfeld de "Chapelle Notre-Dame", waar de houten "Vierge Noire" vereerd wordt. Naar men zegt ligt Saint-Amadour begraven in de naar hem genoemde kerk, alhoewel anderen denken dat het Sint-Zacheus is die daar voor eeuwig rust. Jij zal wellicht de grote bedevaarderstrap naar beneden nemen (216 treden) maar de bedevaarders doen dit op hun knieën naar boven tot aan de Chapelle Notre-Dame. Wandel ook eens door de voornaamste winkelstraat met tal van fraaie oude gevels.



Voor een bezoek aan Rocamadour kan je best naar boven rijden (L'Hospitalet) daar heb je een prachtig uitzicht over de 3 niveau's van de stad. Daar is ook de toeristische dienst gelegen in een zeer modern gebouw. Neem daar zeker het gratis stadsplan mee die je een goed beeld geeft van de 3 niveau's. Aan de resten van het kasteel vind je dan het pelgrimspad dat je naar het bedevaartsoord brengt. Het is een mooi begaanbaar wandelpad dat we je zeker aanraden. Als je de diverse kerken en kapellen bezocht heb kan je dan opnieuw lager via de grote bedevaartstrap. Dan kom je in de enige straat van het stadje terecht. De winkelstraat is je bezoek ook zeker waard. Om terug naar boven te gaan raden we aan dit met de liften te doen. Halfweg de winkelstraat vind je de toegang tot de eerste lift die je naar het heiligdom brengt. Op 50 meter vind je dan de 2de lift die je opnieuw tot bovenaan het kasteel brengt waar je gestart bent.

### Andere bezienswaardigheden in Rocamadour

#### De kapel op L'Hospitalet

Boven heb je een 13de eeuwse kapel met een ruïne achteraan, gelegen in het centrum van L'Hospitalet tussen de vele restaurants. Dat was vroeger het gastenhuis voor bedevaarders. Ze konden hier overnachten. De tuin was vroeger de begraafplaats van arme bedevaarders die hier overleden. Nu is 'Le Champ aux Pauvres' een groen parkje.

#### Vestingen van het kasteel

Het kasteel zelf kan niet bezocht worden maar wel de vestingen. Het geeft je prachtige vergezichten maar die krijg je ook gratis op L'Hospitalet (tussen toeristische dienst en het kasteel). Beperkte openingsuren, meer info bij de toeristische dienst.

#### La Forêt des Singes (Het bos van de apen)

Dit is een themapark rond apen dat gelegen is in L'Hospitalet (dus op het hoogste niveau), neem daar richting D840 Gramat, Cahors. Het is niet ver van het centrum. Kinderen maar ook volwassenen beleven er een paar leuke uren. Je kan er tussen de apen wandelen in hun natuurlijke habitat, er zijn animaties en demonstraties.

Meer info op [www.la-foret-des-singes.com](http://www.la-foret-des-singes.com)



### Rocher des Aigles Ecopark

Letterlijk vertaald de 'Arendrots', het is een park waar roofvogels zo veel als mogelijk zich vrij kunnen bewegen in de natuur. Sommigen maken zelfs 'uitstapjes' over de vallei van Rocamadour gedurende meer dan een uur ... en toch komen ze terug. Het bezoek duurt ongeveer anderhalf uur. De inkom is nogal duur (9,50 euro in 2013). Het is gelegen op L'Hospitalet niet zo ver af van het kasteel. Meer info op [www.rocherdesaigles.com](http://www.rocherdesaigles.com)

### Grottes des Merveilles

Als je grotten bezoeken leuk zou vinden dan ligt er in Rocamadour eentje naast de toeristische dienst op L'Hospitalet. Meer info op [www.grotte-des-merveilles.com](http://www.grotte-des-merveilles.com)

### Treintje van Rocamadour

Zoals elke toeristische plaats heeft ook Rocamadour een toeristentreintje. Het is wel heel handig op deze locatie omdat je zo op alle niveaus komt en aan de mooiste uitzichtspunten. Meer info op [www.lepetittrainderocamadour.com](http://www.lepetittrainderocamadour.com)

### La Borie d'Imbert en Maison de Justine

Dit is een oude gereconstrueerde boerderij met een kudde geiten. Hier krijg je te zien hoe een landbouwbedrijf functioneerde in de 19de eeuw. Daarbij hoort ook de hofstede (woning) van het landbouwersgezin. Dit is een beetje buiten Rocamadour gelegen op de weg naar Lacave (D820). Meer info op [www.rocamadourlaboriedimbert.com](http://www.rocamadourlaboriedimbert.com)



### Ganzenkwekerij en de productie van foie gras

Het is mogelijk om een hoeve te bezoeken die ganzen kweekt. Je kan dan het voederen zien en je krijgt meer uitleg over de productie van foie gras en de nevenproducten. Omdat dit per seizoen nogal wisselt vraag je best eens na bij de toeristische dienst waar en wanneer je zo'n hoeve kan bezoeken.

Toeristische dienst: [www.rocamadour.com](http://www.rocamadour.com)

Heiligdommen: [www.notre-dame-de-rocamadour.com](http://www.notre-dame-de-rocamadour.com)

### Grottes du Pech Merle

De Grottes du Pech Merle zijn een waardevol alternatief voor Lascaux II. Dit is prehistorische grot met originele rotsschilderingen. Je krijgt een rondleiding in 7 zalen waarvan enkele prehistorische schilderijen bevatten van meer dan 20.000 jaar oud. Het gaat hier vooral om afbeeldingen van dieren waarbij ook wel silhouetten van mensen te zien zijn. Het aantal bezoekers is evenwel beperkt. Normaal levert dit geen problemen op doch in het hoogseizoen (juli-augustus) raden ze aan om 3 tot 4 dagen op voorhand te reserveren. Meer info op [www.pechmerle.com](http://www.pechmerle.com) , telefoon 00 33 565 31 27 05, je kan ook online reserveren.

## Sarlat-la-Canéda, een stortvloed aan verrassingen

De oorsprong van Sarlat-la-Canéda situeert zich bij een benedictijnenabdij waar rond de 9de eeuw zich een dorpje ontwikkelde en haar belangrijkste bloeiperiode kende tussen de 12de en de 14de eeuw. Vandaag is het een aangenaam plaatsje waar smalle straten en steegjes afwisselen met wat ruimere pleinen met aangename terrasjes. De mooiste pleinen zijn de "Place de la Liberté" met zijn okerkleurige gevels en de "Place André Malraux" met zijn eeuwenoude huizen. Ook de "Cathédrale Saint-Sacerdos" en haar omgeving is een bezoekje waard. We brengen je naar al die oudere huizen en leuke plekjes. Maar van bij de start zal je merken dat je in de stad van de foie gras bent aangekomen!



- Afstand: 1 km
- Vertrek : Place de la Grande Rigaudie
- Einde: Place du Peyrou
- Aard: stadswandeling
- Wegdek: verharde wegen
- Reliëf: lichte hellingen
- Toegankelijk voor rolwagens: neen
- Bewegwijzering: geen
- Deze route op je smartphone: <http://m.reisroutes.be/245>
- Op de marktdagen, woensdag- (voedingswaren) en op zaterdagvoormiddag (algemene markt), kan je er werkelijk op de koppen lopen. Wil je rustig van dit stadje genieten dan zijn de zomermaanden te mijden.
- Toeristische dienst: [www.sarlat-tourisme.com](http://www.sarlat-tourisme.com)

### Parking Place de la Grande Rigaudie

Als je de pijlen volgt naar het centrum zal je ook wegwijzers zien naar 'Parking Grande Rigaudie'. Op het einde moet je rond het Justitiepaleis draaien. Het lijkt vreemd maar als je om de hoek kijkt zie je de parking. Het is een betalende parking.

**Gratis parkings** (onder voorbehoud) zijn er in de Chemin du Plantier, op een boogscheut van de betalende parking en de startplaats van de wandeling (zie ook 'P' op de routekaart). Die parking staat wel snel vol en is vooral voor de vroege vogels. Nog gratis parkings zijn er verder weg op de Place de la Libération en in de Av. du Général de Gaulle.

**Openbare toiletten** zijn er aan het Office du Tourisme (meestal gesloten en moet je de sleutel vragen bij de toeristische dienst).

**TIP:** Vooral 's avonds kan je in dit stadje genieten van een dwaaltocht door met gaslantaarns verlichte straten. Het is rijk aan hôtels (patriciërshuizen), vakwerkhuisen, trapstraatjes, en sfeervolle pleintjes. De toeristische dienst werkte een gamma van rondleidingen uit: dag- en avondrondleidingen, verhaal- en gekostumeerde wandelingen.

**Niet te missen:** in een glazen liftkooi stappen in de toren van de voormalige Eglise Sainte-Marie (nu overdekte markt); de hydraulische lift stijgt boven de opengemaakte toren uit en biedt gedurende 12 minuten een prachtig panorama van de stad en de omgeving. Vanop de grond biedt zulke lift ook geen visuele pollutie van de kerktoren.

> Legende:  = wegwijzer  = bezienswaardigheid



## Routebeschrijving

Op de parking staat het standbeeld van 'de la Boétie'. Antoine de la Boétie was een luitenant van de plaatselijke gezagsdragers. Hij had een uitgebreide en invloedrijke kennissenkring maar stierf zeer jong. Zijn zoon Etienne de la Boétie verwierf nog meer bekendheid doordat hij gedichten schreef naast zijn politiek werk als bemiddelaar en raadgever. Doch ook hij stierf jong op 33-jarige leeftijd (1530-1563).



**1** Vanop de parking (Place de la Grande Rigaudie) ga je de winkelstraat Rue Tourny in. De winkels met foie gras zijn niet te tellen. Je volgt de bocht mee naar rechts en dan zie je de toeristische dienst aan de rechterkant. Daar kan je een gratis stadsplan krijgen. De toeristische dienst is nu gehuisvest in het vroegere bisschoppelijk paleis. Zo'n 50 meter verder heb je aan je rechterhand de kathedraal en recht voor je het Maison de la Boétie.

### **A** Kathedraal Saint-Sacerdos

De kathedraal bevat nog delen die gebouwd werden in de 12de eeuw (laagste deel van de klokkentoren) en de 14de eeuw (kooromwegang). De reden voor de bouw van een grotere kerk kwam er doordat Sarlat een bisdom werd. In het begin van de 16de eeuw de kerk nog uitbreiden en sommige oude delen bleven bewaard. De bouw heeft bijna 200 jaar geduurd. Opvallend is de grote ruimte in het midden wat niet evident was voor die periode. Naast een aantal kunstwerken is het orgel zowat het belangrijkste bezit van de kathedraal. Het werd gebouwd door de bekende Franse orgelbouwer Lépine in de 18de eeuw.



### **B** Maison de la Boétie



Dit huis werd gebouwd door Antoine de la Boétie in het begin van de 16de eeuw. Hier werd zijn bekende zoon Etienne geboren. Sarlat staat volgebouwd met prachtige herenhuizen maar dit beschouwd men als het belangrijkste. Het huis kan niet bezocht worden, net zoals de andere statige woningen in Sarlat. Op het einde van de wandeling komen we via de boog van het Maison de la Boétie terug op dit plein.

**2** Wandel rond de kerk mee en al gauw zal je recht voor je een heel eigenaardig gebouw zien met een kegelvormig dak. Dat is de Lanterne des morts. Om dit te bereiken moet je de straat recht voor je nemen (dus niet de zijkant van de kerk), de rue Montaigne, daarin ligt een zijstraatje die je direct bij de Lanterne brengt. Daarna keer je even op je stappen terug en in de rue Montaigne neem je de rue d'Albusse.

### **C** Lanterne des morts

Wat de functie van deze 12de eeuwse toren was weet men niet. Feit is dat geen mens in de bovenste kamer kan komen omdat de opening te klein is. Doch sommige bronnen beweren dat daar alleen een lamp stond om via de openingen op de zijkant de reizigers te tonen naar waar ze moesten lopen, of waar ze zeker niet moesten komen (begraafplaats). Dus een soort vuurtoren avant la lettre. Een andere verklaring is dat men in de regio graag een brandende kaars plaatste bij de grafzerk van een geliefde. Doch dit was nogal gevaarlijk voor brand. Dus bouwde men een stenen kaars ... Wellicht kan jij ook nog wel iets verzinnen? Met andere woorden met weet het niet.



**3** De vele mooi gerestaureerde herenwoningen zullen je wellicht al opgevallen zijn. Deze op de hoek met de rue du Présidial, het Hôtel de Grézel (15de eeuw) straalt de rijkdom uit van weleer. Je volgt in de rue de la Salamandre om aan het Hôtel de Ville op de Place de la Liberté te belanden.

### **D** Place de la Liberté

Het stadhuis (Hôtel de Ville) dateert van de 17de eeuw. Maar het meest eigenaardige gebouw is de oude kerk Sainte-Marie. Deze is nu in gebruik als overdekte markt. Na de Franse Revolutie werd ze nooit meer gebruikt als kerkgebouw en ze kreeg allerlei functies. Het stadsbestuur gaf een architect de opdracht om er iets moois van te maken en hij plaatste ondermeer die zware opvallende deuren. Of je het nu graag ziet of niet, opvallen doet het wel. De markt is bijna alle dagen open en je kan er vooral afgeleide producten van de ganzen kopen (foie gras, confit de canard ...) en groenten, fruit.

**4** Met het stadhuis aan je rechterhand op de Place de la Liberté zie je recht voor je een straatje met trappen (rue Magnanat). Neem deze trappen met bovenaan een klein beeldje en op die plaats heb je links een zicht op het plein van de ganzen met hun monumentje. Daar komen we straks nog langs.

Na een korte afdaling ga je volledig links meedraaien door een smal straatje. Je wandelt nu naar de Place du Marché aux Oies maar eerst kom je nog langs een klein straatje dat je naar een fontein brengt.



### **E** Fontaine Sainte-Marie

Deze fontein draagt dezelfde naam als de kerk die nu dienst doet als overdekte markt. Deze bron werd gebruikt vanaf de 12de eeuw maar moest na 600 jaar ingebouwd worden doordat het water besmet geraakte. Ze in metselen was de enige manier om duidelijk te maken dat het verboden was er van te drinken. Pas in 1970 werd ze opnieuw vrij gemaakt maar ook nu nog is het water niet drinkbaar!

**5** Op de Place du Marché aux Oies (Ganzenplein) heb je naast het monument met de ganzen ook nog de toegang tot het Manoir de Gisson en de overdekte markt in de Eglise Sainte-Marie. Zie onze tip op bladzijde 2 i.v.m. de glazen lift.



### **F** Manoir de Gisson

Dit is een museum waarvan de toegang zich bevindt op het Ganzenplein (Place du Marché aux Oies). Enerzijds maak je hier kennis met de luxe die er in al die oude herenhuizen aanwezig is en anderzijds is er een tentoonstellingsruimte. Bij ons bezoek was dit over de justitie in de middeleeuwen, m.a.w. enorm veel marteltuigen. Kijk op hun website voor meer info over tentoonstelling en openingsuren. Het loont echt de moeite en de informatie is ook in het Nederlands beschikbaar. Meer info op [www.manoirdegisson.com](http://www.manoirdegisson.com)

Je gaat rechtdoor en zo blijft die vroegere kerk links van jou en dan onmiddellijk naar links om terug op de Place de la Liberté aan te komen. Je volgt nu rechts op het plein tot op het einde in de rechterhoek (punt 6 op de kaart).

**6** In die hoek, de Place Lucien de Maleville, ligt het Hôtel de Maleville. Neem de passage links van de ingang van dit huis: rue du Minage. Op het einde ga je naar links in de rue de la République. Aan het eerstvolgend pleintje (Place André Malraux) ga je linksaf en op het einde neem je de passage rechts. Je wandelt dan onder het Maison de la Boétie door om aan de kathedraal te eindigen met deze wandelroute.



Deze gratis reisgids bevat de eerste 2 hoofdstukken van onze reisgids van de Dordogne en Lot.

**Bespaar jezelf uren opzoekingswerk en mis geen enkele bezienswaardigheid.**

Koop nu voor een klein prijsje de volledige, digitale (pdf – 28 blz A4) reisgids van de Dordogne en Lot met meer dan 40 uitgewerkte bezienswaardigheden, en boordevol praktische informatie, bijzondere plekjes en tips van locals.

➔ **Koop de volledige gids op [shop.themediabay.be](http://shop.themediabay.be)**



---

## Disclaimer

AT-Europe bvba haalt zijn informatie uit betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen. Doch kan AT-Europe bvba niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie noch voor het gebruik van deze informatie en zijn eventuele nadelige gevolgen.

Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen indien je eventuele opmerkingen, aanvullingen of foutieve gegevens zou doorgeven via [geert@at-europe.be](mailto:geert@at-europe.be)

Fotoverantwoording: © Images AT-Europe bvba, tenzij anders vermeld.

Dit is een uitgave van AT-EUROPE BVBA. Redactie: Geert Van de Voorde.

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, online publicatie, databanken of op welke wijze ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgeverij.

Alle rechten voorbehouden.



## Stadswandelroutes



## Groene luswandelingen



## Autoroutes en rondreizen



## Fietsroutes

**Gratis**  
downloaden  
van  
[reisroutes.be](https://www.reisroutes.be)

@EUROPE   
AT-EUROPE MEER DAN ALLEEN REIZEN

Reisroutes.be is een website van  
AT-Europe.be, Internetuitgeverij  
Aarselewegg 33, B-9800 Deinze